



Leidschendam Centrum

Lunchroom & Eetcafé De Heerlijkheid Damplein 1 Leidschendam

Maandmenu november: €16,50

Voorgerecht: Gebonden kippensoep
Hoofdgerecht: Mixed grill sateschotel
Nagerecht: Appeltaartjes met slagroom

"Tot in de heerlijkheid!"

Openingstijden: wo t/m vrij 12:00 tot 22:00, za en zo 17:00 tot 22:00
070 - 320 30 80 / www.deheerlijkheid.com

Nieuwe website Leidschendam Centrum

De vernieuwde website www.leidschendamcentrum.nl is live. De website geeft een totaaloverzicht van alle ontwikkelingen én partijen in het Leidschendamse centrum. Nieuw op de site is het fotoarchief, dat een goed beeld geeft van de metamorfose die het centrum momenteel ondergaat.

Verder zijn op de website het laatste nieuws te vinden en informatie over werkzaamheden en nieuwe plannen. Veelgestelde vragen worden beantwoord en men kan er terecht voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief of de nieuwsbrief per post.

Leidschendam Centrum

Het historische hart van Leidschendam ondergaat tot ca. 2015 een grote opknappingsbeurt. Het wordt een levendig centrum waar het prima wonen, werken, winkelen en recreëren is. Om dit te realiseren werkt de gemeente samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars.



NU bij CenTuriion Service ook VERKOOP VAN

De juiste LCD (platte) Tv voor U

- Eenvoudige bediening
- Digitale Tv zonder extra afstandbediening
- Optimale Beeld kwaliteit (HD)
- 2 jaar garantie
- Eventueel thuis gedemonstreerd.
- Thuis bezorgd.
- Aangesloten en uitgelegd.
- Inclusief nazorg.
- In 74, 82, 94 en 103 cm beeld doorsnede.
- Inclusief de onovertroffen CenTuriion Service.
- Eventueel (tegen meerkosten) opgehangen aan de muur.

CenTuriion Service

Nieuwstraat 20 B, 2266 AD Leidschendam
Tel. 070 - 327 94 83

Ma. t/m vrijdag 9.00 - 17.30 uur
Za. 9.00 - 14.00 uur / Woensdag tot 13.00 uur gesloten



Boek 'Druiven en Droesem'

Frederiek beschrijft reis langs Griekse wijngaarden

De Voorburgse Frederiek Lommen schreef een boek over Griekse wijnen: Druiven en Droesem. Een reis langs Griekse wijngaarden. "Ik heb mijn boek zo genoemd omdat ik heb geleerd dat je behalve de mooie dingen ook de minder mooie dingen moet accepteren in het leven. In Griekenland zeggen ze: wie wijn drinkt, moet ook de droesem nemen. Droesem is de drab van wijn."

Door Ingrid Kompa

Frederiek leeft een hectische baan bij de Universiteit Leiden. Daarvoor werkte ze een aantal jaren bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Eerst bij de griffie en later voor toenmalig wethouder Tilly Zwartepoorte. In de avonden schreef ze haar boek. "Ik probeerde elk weekend en elke avond van negen tot elf aan mijn boek te werken. Ik heb wel wat van mijn sociale leven moeten opofferen, maar ik beleefde er ontzettend veel plezier aan. Mijn vrienden en familie hebben me altijd gesteund." Het idee voor een boek ontstond nadat ze bij een ongeluk een zware hersenschudding had opgelopen. "Later bleek het ernstiger te zijn dan

men aanvankelijk had gedacht. Er was zelfs sprake van hersenletsel en ik kreeg therapie van een neuropsycholoog in Geldrop. In die tijd realiseerde ik me dat je maar één leven hebt, en dat je je passies moet verwezenlijken. In mijn geval is dat schrijven. Ik ben niet meteen met een boek begonnen, maar heb eerst een artikel geschreven. Dat is geplaatst. Voor mij was dat een bewijs dat ik kan schrijven."

Griekenland

Haar artikel werd in 2005 gepubliceerd in het tijdschrift *Lechnari*, een blad voor Griekenland-liefhebbers. "Ik heb het land altijd interessant gevonden. Dat komt onder meer doordat mijn eerste liefde een Griek was. Ik weet dus veel over dat land omdat ik daar op mijn achttiende aan de keukentafel zat bij zijn familie in een klein bergdorpje, en niet als toerist binnenkwam. Ik heb het land op een heel andere manier leren kennen, van binnenuit. Ik kom er al 25 jaar. Tijdens het schrijven kwamen veel herinneringen boven. "Ik zat vaak aan tafel met kaar-

ten, fotoalbums en dagboeken om me heen. Sommige reizen heb ik overgedaan. Ik ben in de twee jaar dat ik aan mijn boek schreef, vijf keer teruggevoerd. Ik spreek de taal goed, dus dat was heel handig." Naar aanleiding van een artikel over Griekse wijnen en haar blog over 'de andere kant van Griekenland' is Frederiek benaderd door haar

huidige uitgeverij Totemboek. "Ik weet nog goed dat ik een telefoontje kreeg; of ik een boek wilde schrijven over Griekse wijnen. Ik stond in de hal van het raadhuis in Leidschendam en sprong een gat in de lucht."

Wijn/raisboek

Later vroeg ze zich serieus af of ze wel

genoeg kennis bezat om over wijnen te schrijven. "Zoals ik in het voorwoord van mijn boek verteld, ben ik geen vinoloog. Ik weet niet enorm veel over wijn. Ik ben me er toen pas in gaan verdiepen. Het was een enorme uitdaging." Na twee weken bedenktijd besloot ze - in overleg met de uitgeverij - dat het een wijn/raisboek zou worden. "Ik maak als het ware een reis langs Griekse wijngaarden. Ik vertel veel over die gebieden, over het landschap, de politieke situatie en over de wijnen." Zelf is ze gek op reisverhalen, onder meer van Paul Theroux, Colin Thubron, Patrick Leigh Fermor en Cees Nooteboom. Er staan veel boeken van hen in haar boekenkast. "Zij waren mijn voorbeeld. Ik heb een boek geschreven dat ik zelf graag zou willen lezen."

Het boek *Druiven en Droesem* - een uitgebreide autobiografie - is goed geschreven en leest gemakkelijk weg. Heel handig is het register dat achter in het boek is opgenomen, zodat je een stad of eiland kunt opzoeken. Op die manier kun je het boek ook als naslagwerk gebruiken voor een vakantie. De officiële boekpresentatie vindt plaats op 27 november. Het boek is al wel verkrijgbaar in de winkel en via Bol.com. Frederiek is momenteel bezig met haar tweede boek. Dat zal gaan over de politieke situatie in Griekenland.



De Voorburgse Frederiek Lommen schreef een boek over Griekse wijnen.