



## Coffee & Books, Barista café en boekenwinkel – voor je lekkerste kopje koffie!

Wij zijn mensen die simpelweg houden van koffie. We houden van de geur en de smaak, maar ook van de hele "koffiebeleving". Het brengt mensen samen. Zowel op een koude winteravond bij de open haard als op een warme zomerdag op ons terras. En wat is er nou niet beter dan te genieten van een heerlijke kop koffie terwijl je je favoriete boek leest! aldus de eigenaren van Coffee & Books, Evi en Frank Constapel. "Het is onze missie om onze gasten de best mogelijke koffiebeleving te laten ervaren. Om dit doel te bereiken streven we ernaar om met de beste kwaliteitsproducten te werken, met organische, Fair Trade koffie en lokale of Griekse producten. Coffee & Books is "the place to be" op Corfu."

Bij Coffee & Books kunt u de beste espresso, cappuccino, Franse filter of Griekse koffie bestellen. Evi en Frank zijn beide SCAE gecertificeerde Baristas en zijn continue bezig om hun kennis over koffie verder te ontplooiën en op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Naast allerlei soorten koffie, ijs, bagels en andere versnaperingen, wordt er ook een groot assortiment aan internationale tijdschriften, kranten en boeken te koop aangeboden. Daarnaast is het mogelijk om een boek, wat je al hebt gelezen, om te komen wisselen voor een ander 2e hands boek, onder het genot van een kop koffie. Voor de vroege vogels is er ook de mogelijkheid om een bagel ontbijtje te nuttigen en daarna de stad in de koude te verkennen.



U kunt Coffee & Books vinden in Corfu-stad aan één van de mooiste parken van Griekenland, tegenover de Spianada en naast hotel Cavalieri. Openingstijden in de zomer, dagelijks van 08.00 tot 21.30 uur.

## Het Corfu van Gerald Durrell

'Hier op Corfu, is alles mogelijk' zei Theodore.

Beter is de trilogie van schrijver en naturalist Gerald Durrell en zijn jeugherinneringen aan Corfu, niet te omschrijven. Tot vandaag is zijn serie boeken, en dan vooral het eerste deel 'mijn familie en andere beesten' (1956) geliefd en bekend, gelezen en herlezen over de hele wereld. Van het eerste deel van de trilogie zijn onder meer een BBC-verfilming en een theaterstuk gemaakt, en ook nu wordt er nog ieder jaar een reis georganiseerd naar Corfu om het eiland zo te beleven als Durrell dat deed in zijn jeugd.

De trilogie verhaalt over de 10-jarige Gerald 'Gerrie' Durrell die in 1935 samen met zijn moeder, twee broers en zus naar Corfu vertrekt, omdat iedereen het slechte Engelse weer zat is en broer Larry op het idee komt naar dit zonnige eiland te gaan. De familie verblijft op Corfu tot 1939 en Durrell kijkt terug op een belangrijk deel van zijn jeugd dat hij beschrijft als zonnovergoten en zeer gelukkig.

Gerries excentrieke en chaotische familie bestaat uit zijn tolerante doch ietwat afwezige moeder, zijn wapenliefhebbende broer Lesly, de auteur in-spe Larry en puistige zus Margot. Taxichauffeur Spiros helpt de familie waar hij maar kan en beschermt ze met zijn leven en Larry's vriend Theodore leert Gerry zijn onderzoeksdrijf naar de natuur te organiseren. Larry's aparte artistieke bezoekers maken het avontuur compleet, er is nooit een saai moment in het leven van de Durrells op Corfu.

Gerry is al vanaf zijn tweede gefascineerd door de natuur, en Corfu is voor hem dan ook het paradijs op aarde. Zijn boeken bevatten veel beschrijvingen van de dierenwereld op het eiland, onder meer van schildpadden, vleermuizen, geckos, glimwormen, octopussen en veel insecten! Deze omschrijvingen zijn geen saaie aangelegenheid, want Durrell doet alle dieren haast menselijk overkomen, met hun jaloerse, nieuwsgierige en eigenwijze manieren van doen.

Een deel van zijn ontdekkingen neemt Gerry mee naar huis, vaak tot ongenoegen van de familie, maar met hilarische situaties tot gevolg. Zo verstoppt hij een moederschorpioen met al haar kindjes op haar rug in een luciferdoosje. Nietsvermoedend opent zijn broer Larry dit doosje, met grote paniek als gevolg. Sommige dieren mogen als huisdier blijven, waaronder 2 eksters, die nogal baldadig en nieuwsgierig zijn en tot Larry's grote frustratie zijn kamer vol papieren overhoop halen op zoek naar iets wat ze nooit weten te vinden.

De beschrijvingen van Corfu, haar olijfgaarden en haar kleurrijke bewoners doen het eiland tot leven komen en eenieder bij het lezen van dit boek er naar verlangen dit prachtige eiland zelf te gaan ontdekken in al haar schoonheid. Gerald Durrells boeken zijn om deze reden een genot om te lezen, maar ook omdat het een van die boeken is die je regelmatig hardop doet lachen. 'Mijn familie en andere beesten' (ISBN 9789031506866) kunt u nog steeds in de boekwinkel vinden. Uiteraard is de gehele trilogie ook in het Engels te verkrijgen (My family and other animals, ISBN 9780141028415). 'My family and other animals' vindt u ook terug bij Coffee and Books in Corfu-stad.

## Meer leesvoer over Corfu

Zin gekregen om nog meer te lezen over het eiland waar u op vakantie bent? Behalve de boeken van Durrell zijn dit enkele titels die zich ook op Corfu afspelen:

Nederlandse (vertaalde) titels:

- Mary Nickson, **Het Venetiaanse Huis**: Een roman over Victoria Cunningham, die in haar jeugd iedere zomer op Corfu doorbrengt. Later gaat ze met haar zoon terug naar het huis waar ze vroeger verbleef, en stuit op familiegeheimen (ISBN 9789022556474).
- Tim Krabbé, **De scherprechter van Corfu**: Een spannend fietsverhaal dat zich afspeelt op Corfu (ISBN 9789072811103).
- Emma Tennant, **Festmaal op Corfu**: Verhalen over Corfu gecombineerd met Griekse recepten (ISBN 9789058313577).

## De wijnen van Corfu

Frederiek Lommen schreef een reisboek over Griekenland en haar wijnen. BN-er en wijnliefhebber Filomon Wesselink vindt dat ze in Druiven en DroeSEM, een reis langs Griekse wijngaarden 'uiterst gepassioneerd over Griekenland en haar wijnen vertelt'. En wijnkenner Harold Hamersma schreef: 'een charmant boek, omdat Lommen niet alleen over wijn bericht, maar ook verslag doet van haar wandeltochten en bezoeken aan de grote steden. Bovendien levert het een aardig inzicht op wat betreft het huidige economische en politieke reilen en zeilen van het land.'



### DRUIVEN EN DROESEM

Een reis langs Griekse wijngaarden



**-Je bent in alle provincies van Griekenland geweest, bezocht tientallen wijngaarden en proefde honderden wijnen. Wat valt op aan de wijncultuur van Griekenland?**

De enorme diversiteit. In Griekenland bestaan er meer dan 300 druivensoorten. Daarnaast worden de laatste jaren steeds meer internationale rassen aangeplant. In combinatie met de grote verschillen in klimaat en terroir, levert dit een breed assortiment compleet verschillende wijnen op. Dé Griekse wijn bestaat eigenlijk niet.

**-Waarom zijn Griekse wijnen relatief duur?**

De kwaliteitswijnen uit Griekenland worden vaak door kleinschalige wijnhuizen geproduceerd, in een niet al te grote oplage. Alleen bulkwijn kan voor een lage prijs op de markt worden gebracht. Wie kwaliteit wil, moet iets meer betalen. Dat geldt in feite voor ieder herkomstland.

**-Welke band heb je met Corfu?**

Een paar jaar geleden bezocht ik Corfu voor het eerst. Ik was verrast door de interessante culturele mix tussen het Griekse en het Italiaanse. Vier eeuwen lang zijn de inwoners onderdanen van het Italiaanse rijk geweest, en niet van het Ottomaanse, zoals het grootste deel van Griekenland. Dat is zichtbaar in het landschap, in de architectuur, in de keuken en zelfs in de wijnen.

**-Welke wijnen van Corfu zijn de moeite waard?**

De twee belangrijkste wijnproducenten van dit moment zijn de wijnhuizen van de familie Livadiotis, sinds 1989 gevestigd in de zuidwestelijk gelegen Halikouna-baai, en Theotoky, dat al meer dan 150 jaar bestaat. De wijnen van beide huizen zijn absoluut de moeite waard.

**- Heb je nog andere tips voor Corfu?**

Mijn favoriete stekjes zijn resort Pelecas Country Club waar ik deze zomer opnieuw loogeer en het dorp Pelekas. Verder het restaurant van de Corfu Sailing Club bij de jachthaven Mandraki in het Fortezza Vecchia en het bergdorp Doukades.

Tenslotte raad ik iedereen de boeken aan van de gebroeders Durrell! Zij woonden in de jaren '30 op Corfu. Lawrence Durrell schreef het bekende Prospero's Cell. Zijn broer Gerald, later directeur van een dierentuin, schreef drie boeken over het leven op Corfu.

Een exemplaar van het boek "Druiven en droesem" wordt verloot onder de lezers van Corfu Zomernieuws. Zie hiervoor de wandelspeurtocht op pagina 3.

- Robert Dessaix, **Korfoe**: Een Australische acteur beland op Corfu om zijn leven te overpeinzen. Hij maakt nieuwe vrienden, ontdekt het eiland en raakt gefascineerd door het leven van zijn afwezige huisbaas (ISBN 9789029072021).

Titels alleen in het Engels verkrijgbaar:

- Lawrence Durrell, **Prospero's Cell**: 'A guide to the landscape and manners of the island of Corcyra', door de oudere broer van Gerald Durrell (ISBN 9780571201655).
- John Waller, **Greek Walls**: een Engels echtpaar wordt verliefd op Corfu, en besluit er een huis te bouwen, met alle gevolgen van dien (ISBN 9780954788704).



WWW.GRIEKENLANDMAGAZINE.COM